

# Vertellen

## Die man bij het water

Johannes 21:1-14

19 april 2026

19 april 2026

### Werkvormen

#### 4-7 jaar



**Gesprek:** De vrienden hebben de hele nacht al geprobeerd om vis te vangen, maar toch gaan ze het nóg een keer proberen. Hoe komt dat?



**Spel:** Speel een vis-spel, waarbij je speelgoedvissen moet vangen. Lukt het goed om de vissen te vangen? Hoelang blijf je het proberen als het niet lukt?



**Creatief:** De kinderen tekenen een grote vis op gekleurd papier en knippen/prikken hem uit.

### Vertelling 4-7 jaar

#### Een man op de oever

'Ik ga vissen,' zegt Petrus.

'Ik ook,' zeggen Tomas en Johannes.

Een paar anderen gaan ook mee.

Ze zijn allemaal vrienden van Jezus. Maar Jezus is er niet meer. Hij is gestorven aan het kruis en begraven in een rots. Daarna zijn er bijzondere dingen gebeurd. Het graf was leeg, en ze hebben Jezus teruggezien. Hij was ineens even bij hen. Maar nu zien ze Hem niet meer. Is alles nu voorbij?

Samen stappen de vrienden op de boot. Ze gaan vissen in de nacht - want dan kun je veel vangen. Maar deze nacht lukt het niet. Hoe lang de vrienden ook wachten, en wat ze ook proberen... ze vangen niet één vis.

Uiteindelijk komt de zon weer op. De eerste lichtstralen schijnen over het water. Het lijken dansende golfjes van licht. En dan klinkt er plotseling een stem. 'Jongens! Vrienden! Hebben jullie iets te eten?' roept iemand aan de rand van het water. De vrienden kijken elkaar aan. Wie is dat? 'Nee, we hebben niks!' roept een van de vrienden. 'Gooi je net aan de andere kant van de boot!' roept de man bij het water. De vrienden kijken elkaar aan. De hele nacht hebben ze al gevist en niks gevangen... zou het dan nu wel lukken? Ze proberen het. En meteen stroomt het net vol met vis. Het is zo vol dat ze het niet eens binnen kunnen halen. De vrienden kijken nog eens goed naar de man bij het water. Wie is dat? 'Het is de Heer!' roept Johannes. 'Kijk dan, het is Jezus!' Meteen springt Petrus uit de boot. 'Jezus!' roept hij blij. 'Ik kom naar Je toe!' De andere vrienden komen achter hem aan met de boot. En even later zijn ze bij Jezus. Jezus heeft een vuurtje gemaakt, waar Hij visjes op heeft gebakken. 'Alsjeblieft,' zegt Hij. De vrienden eten van de vis, en ook van het brood dat Jezus hen geeft. Ze kunnen het bijna niet geloven. Hun vriend Jezus, die gestorven was, is nog een keer bij hen gekomen. Dit is echt een wonder!

Mattijs Weegenaar

